



Uitnodiging

Lezing Sander de Hosson

‘Geneeskunde is soms genezen, vaak verlichten, altijd troosten’.

Longarts Sander de Hosson laat zien hoe deze eeuwenoude uitspraak nog altijd geldt. Hij behandelt patiënten met een ongeneeslijke ziekte, bij wie de laatste levensfase is aangebroken. Samen met een team van zorgverleners streeft hij naar de beste kwaliteit van leven en sterven voor de patiënt.

De Hosson vertelt openhartig wat hij denkt en voelt, hoe hij handelt bij vaak ingewikkelde ziektegeschiedenissen en hoe hij worstelt met de vraag die veel dokters hebben: waar ligt de grens van geneeskunde? Moet wel alles wat kan?

10 oktober 2019

15.00-16.30 uur, inloop vanaf 14.30

St. Michaëlkerk, Pastoor Koopmansplein 1, 8302 GK Emmeloord

€ 10 per persoon exclusief koffie en thee

Graag bij aanmelding overmaken op IBAN NL33RABO0154847836 o/v lezingPTZokt.

U kunt zich hier [aanmelden](#)

Er is plaats voor maximaal 100 mensen: vol is vol

De lezing is een initiatief van [Ik mis je, wat nu?](#) en wordt mede mogelijk gemaakt door: Ans Dohmen Verliesbegeleiding en Emmaüsparochie NOP.